

Geachte 2de-Kamerleden, andere politici en bestuurders van overheden

Het ging gisteravond weer goed mis. Zo kan het niet langer.

Een gave, gezellige jaarwisseling vieren buiten met een drankje en professioneel vuurwerk: prima. Zoiets als het gemoedelijke en verbroederende Quatorze Juliet. Tenslotte, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Maar als een miljoen mensen muiten, dan wordt het tijd voor wetgeving. Of eerst vijf doden? Als straks ons lieve volkje in een minilandje iets anders niet bevalt dan wordt er weer massaal gemuit. Trouwens, je hebt maar 100 boeren nodig om het wegverkeer plat te gooien. Onacceptabele ontwrictingen.

Voor vuurwerk geldt maar één oplossing: onderbrengen in de vuurwapenwet. Dus: consumentenvuurwerk, m.i. niet meer van deze tijd, mag niet worden geïmporteerd, ingekocht, verkocht, geproduceerd, bezeten en afgestoken. Zo niet: een overtreding en in erge gevallen een misdrijf (gevangenisstraf, onteigening voertuig of winkel).

Voor professioneel vuurwerk de regelgeving wat aanscherpen. Doorverkoop aan particulieren is illegale wapenhandel.

Tweede kamer, maak een initiatiefwet, want dit superliberale kabinet (en opvolger) doet hier vijf jaar over. Niets doen, dan maar een hulpdienstenstaking. Medelijden met ze.