



Rom. 13:1-7

Postbus 60051
6800 JB Arnhem

www.EvangelischeVrijzinnigePartij.blogspot.com

Aan Provinciale Staten,

Nijmegen, 19 november 2012

Verzoekschrift

Onderwerp: Handvest voor Compassie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Misschien heeft u er al van gehoord en misschien heeft uw provincie al het handvest onderschreven, maar voor degenen die óf nog niet van het Handvest voor Compassie hebben gehoord óf het nog niet onderschreven hebben doe ik, namens de EVP, u de volgende oproep en verzoek.

Het Handvest voor Compassie is een seculier initiatief gebaseerd op religieuze waarden die algemeen aanvaard zijn. De EVP heeft al jaren het motto "Omzien naar elkaar". Onze fractievoorzitter in de periode 1982-1986, mevrouw Cathy Ubels, heeft deze leuze geïntroduceerd en ik sta volledig achter dit mooie credo.

Het is om die reden dat ik namens de EVP ook het Handvest voor Compassie warm wil aanbevelen. Ik wil u vragen om uw Voorzitter namens u het Handvest te laten onderschrijven en dit aan de organisatie en/of aan de EVP te laten weten.

Ik hoop dat u de bijgevoegde informatie met zorg, aandacht en compassie wil bekijken en over de inhoud er van in gesprek wil gaan met elkaar.

Met vriendelijke groeten,
*namens de Evangelische Vrijzinnige Partij,
"een denktank voor evangelisch-progressieve politiek",*

Ramon Barends



Handvest voor **compassie**

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.

Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:

- compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie;
- terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft;
- garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren;
- positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren; bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht.

Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.

Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.



In de ogen van kinderen

Wat is Compassie?

Compassie betekent dat jij voelt wat anderen voelen – vooral wanneer zij pijn hebben of zich verdrietig voelen. Compassie zit in ons allemaal. Het maakt niet uit of je een jongen of meisje bent, hoe oud je bent, in welk land je woont, wat de kleur van je huid is, waar je bidt en of je wel bidt. Wij kunnen allemaal compassie laten zien aan andere kinderen en mensen.

Waarom Compassie?

Wanneer wij compassie hebben voor anderen, dan behandelen wij andere kinderen en mensen op dezelfde manier zoals wijzelf ook behandeld willen worden. We zijn aardig voor hen. We laten zien dat wij hen begrijpen. We proberen anderen zich beter te laten voelen. Wij helpen eerst anderen en laten ze voorgaan, voordat we iets voor onszelf doen. Als wij de hele wereld een plek willen laten zijn waar iedereen voor elkaar zorgt, respect heeft en blij is, dan moeten we allemaal compassie tonen.

En aan wie?

Wie zijn die anderen aan wie wij compassie laten zien? Familie, vrienden, klasgenoten, leraren, burens, teamgenoten, coaches, en zelfs anderen die we niet aardig vinden of als onze vijand zien. We kunnen ook onszelf met liefde, vriendelijkheid en respect behandelen. Wanneer wij vrolijk zijn, kunnen wij ook anderen vrolijk laten zijn.

Een leven vol Compassie

Als wij met compassie leven, dan krijgen we een warm gevoel van binnen. Dat gevoel helpt ons ervoor te zorgen dat alle mensen allemaal eerlijk en gelijkwaardig worden behandeld. We moeten anderen geen pijn doen met gemene woorden, gemene blikken, of met slaan en duwen.

Wanneer wij alles met compassie doen, dan laten wij anderen zichzelf zijn. Wij verwelkomen anderen en omhelzen de kans om van onze verschillen te leren en plezier te hebben.

Ontstaansgeschiedenis van het Handvest

Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion (zie www.charterforcompassion.org). Het CfC werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong die al vele jaren boeken publiceert over de grote wereldreligies en tracht om bruggen te slaan tussen de aanhangers van de verschillende levensbeschouwingen. Religieuze conflicten vormen volgens haar een zeer ernstige bedreiging van de wereldvrede en van de stabiliteit in samenlevingen.

Zij won, als belangrijke hedendaagse denker, in 2008 de prestigieuze Amerikaanse TED-Award en werd zodoende in de gelegenheid gesteld om haar wens voor de wereld om te zetten in een concreet initiatief. Karen Armstrongs wens was dat er een Handvest voor Compassie zou komen gebaseerd op de universele Gulden Regel “Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan”.



Wereldwijde lancering

Samen met religieuze en morele wereldleiders werkte Karen Armstrong vervolgens twee jaar lang aan een gezamenlijke tekst. Via een internationale website konden mensen van over de gehele wereld meedenken en een bijdrage leveren.

Op 11 november 2009 werd de tekst van het handvest internationaal gelanceerd. In Nederland gebeurde dat in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam, in bijzijn van rabbijn Awraham Soetendorp, voormalig RABO-topman Herman Wijffels, filosoof en Islamgeleerde Tariq Ramadan en oud-burgemeester Job Cohen. Zo'n 400 mensen woonden de lancering bij. In de middag werd in workshops verder nagedacht over de Gulden Regel en het begrip compassie in relatie tot religie en levensbeschouwing, maar óók in relatie tot sociaal maatschappelijke vraagstukken en activiteiten.

Compassionate cities

Leiden

In Leiden tekende de gemeente in 2009 reeds het Handvest voor Compassie. Een open platform met mensen van verschillende achtergronden is actief. Er wordt gewerkt aan een film en een kunstproject. In 2013 wil men een grote bijeenkomst organiseren om zichtbaar te maken wat er gebeurt en mensen te stimuleren om zich aan te sluiten.

Ook zal gewerkt gaan worden met het Kinderhandvest voor Compassie, dat ook in Canada, Pakistan en Jordanië op scholen wordt gebruikt.

Website www.c4cleiden.nl

Groningen

In Groningen loopt van 2011 tot en met 2013 het project 'Stadjers voor compassie'. De Gemeente subsidieert, het Platform Religie en Levensbeschouwing voert het uit. Er zijn 12 ambassadeurs uit de Groningse samenleving aangesteld, werkzaam op zeer verschillende terreinen o.a. bij FC Groningen en bij schoonmaakorganisatie MAS Noord Nederland BV. De organisaties waar de ambassadeurs voor werken zullen de komende tijd activiteiten op het gebied van compassie ontwikkelen en zichtbaar maken. Op 4 april hebben 120 kinderen De Gulden Regel-reis gespeeld. Kinderopvang, scholen, een reisbureau en een theatergroep participeerden in dit project. Op 23 juni was er een compassiebijeenkomst over opgroeien tussen twee culturen.

Website www.stadjersvoorcompassie.nl

Arnhem

In Arnhem zet een groep betrokken burgers zich in om van de stad een Compassie-stad te maken door middel van het werven van verschillende ambassadeurs met diverse achtergronden (de financiële sector, de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven). Men hoopte dat de gemeente Arnhem 21 september, de dag waarop de Conferentie t.g.v. de Slag om Arnhem plaatsvindt, het Handvest voor Compassie officieel wil ondertekenen zodat Arnhem als Compassie-stad op de kaart zal staan. Madeline Krantz schreef de scriptie 'Een zoektocht naar Compassie'.



Handvest voor **compassie**

Amsterdam

In Amsterdam is het Mozeshuis vanaf de wereldwijde lancering van het Handvest voor Compassie in 2009 (voor Nederland in de Mozes & Aäronkerk) organisator van diverse activiteiten. Een training rond compassie, een themadag over compassie & zorg, lancering van het Kindercharter for Compassion en een Concert for Compassion vonden plaats. Er is tevens betrokkenheid bij de uitreiking van de jaarlijkse Compassieprijs. Begin 2012 kwamen 15 Amsterdammers, werkzaam op zeer uiteenlopende terreinen, voor het eerst samen tijdens een Compassionate City lunch. Dit netwerk zal verder worden uitgebreid. Het Mozeshuis beheert de website www.handvestvoorcompassie.nl en bekleedt een zetel in de Board of Advisors van het Internationale Instituut voor Compassionate Cities in Seattle.

Website www.mozeshuis.nl

Gorinchem

In de Grote Kerk van het schilderachtige stadje Gorinchem vond zaterdag 23 juni 2012 de feestelijke presentatie plaats van het boek *Laten zien dat we er niet alleen voor staan. Compassie in Gorkum in 125 verhalen*, met een voorwoord van burgemeester Piet IJssels. De presentatie vormde het resultaat van een jaar hard werken door de leden van de Gorkumse Werkgroep Compassie, waarvan Onno Albada de voorzitter is. De groep is geïnspireerd door het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong en de internationale Compassionate City campagne die daaraan verbonden is. Klik [hier](#) voor meer informatie.

Er wordt tevens gewerkt aan een digitale route van/voor compassie.

Website www.Indetoren.nl

Hoogeveen en Meppel

Binnen 'Samen Eén in Hoogeveen' en Stichting Kleurrijk Meppel wordt in het kader van compassie gewerkt aan het thema Vrede. Wijkavonden, een jongerendebat, cultuuravonden, de Expresswijkprijs en een mobiele tentoonstelling staan op het programma. Deze Vrede-Express laat kinderen, jongeren en ouderen de dilemma's onderzoeken van diverse meningen, belangen, stromingen en idealen. Thuis kunnen via internetprogramma's opdrachten worden gemaakt. Verbindingen tussen verschillende mensen/groepen tot stand brengen, elkaar leren begrijpen en je in elkaar kunnen verplaatsen vormen de uitgangspunten.



Handvest voor **compassie**

Meer weten over het Handvest voor Compassie?

<http://www.handvestvoorcompassie.nl/>