

Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

In afschrift aan Gedeputeerde Staten Flevoland

Per mail aan:

Dronten, 25 augustus 2023

Noodhulp voor Oekraïne blijft hard nodig

Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne zetten wij ons in om hulpgoederen naar de meest getroffen gebieden in Oekraïne te sturen. Dit gaat grotendeels in samenwerking met betrokken Flevolandse inwoners, kerken en bedrijven. We doen dat deels op eigen kosten en deels via inzameling. Ook de provincie Flevoland koopt regelmatig voedsel en medische artikelen in, die wij vervolgens samen met elders ingekochte of ingezamelde producten, transporteren naar Oekraïne. Zo zijn recent nog haveremout, blikvoedsel en wondverzorgingsproducten door de provincie ingekocht en door ons naar Oekraïne gebracht. Het vervoer doen we met eigen vrachtwagens. Vanuit Dronten rijden we sinds de oorlog is uitgebroken op regelmatige basis naar Oekraïense gebieden die onze hulp het hardst nodig hebben. Op dit moment hebben we 39 hulptransporten uitgevoerd.

De laatste tijd ging de aandacht uit naar de onder water gelopen gebieden bij Cherson waar we in de afgelopen maanden al meerdere keren naar toe zijn gereden, Cherson was voor ons al een bekende bestemming. Nadat vorig jaar de Russen verdreven werden stonden we binnen 1 week midden in de stad een volle vrachtwagen voedselpakketten uit te delen en binnen een week na de bekende dambreuk stonden we er met voedsel, kleding en medicijnen om de eerste noodhulp te ondersteunen. Via een netwerk van kerken worden aan de hulpbehoevende burgers voedselpakketten uitgereikt en op grotere schaal worden diverse gaarkeukens voorzien van levensmiddelen. Bijvoorbeeld de gaarkeuken in Charkov waar dagelijks ca. 35.000 maaltijden worden bereid voor de vaak dakloze burgers.

Er is altijd vooraf overleg waar we welke goederen en voedsel naar toe gaan brengen zodat we ervoor zorgen dat het ook op de juiste plek terecht komt. We benaderen u niet om de aandacht op ons te vestigen; we zien het door de schrijnende verhalen die we dagelijks horen als onze dure plicht hier wat in te betekenen en waar we niet voor weg kunnen kijken.

Dankbaar zijn we dat ook de provincie goederen voor ons inkoopt. We willen u graag laten zien hoe we werken en daarom nodigen we u op onze locatie in Dronten uit, om te zien wat er in uw provincie aan mooie initiatieven spontaan plaatsvinden. We hopen dat de provincie goederen, medische-hulpmiddelen en levensmiddelen beschikbaar blijft stellen voor noodhulp voor Oekraïne. De nood is hoog, de oorlog duurt voort en een nieuwe winter komt eraan, hierdoor is het (helaas) nog heel erg nodig dat u ons initiatief blijft steunen.

Met vriendelijke groet,

