

Geachte Commissaris van de Koning, de Gedeputeerden en de Statenleden,

Allereerst dank voor het lezen van deze mail omtrent de dieren in de OVP.

Naar aanleiding van al het dierenleed wat daar weer plaats vind en even terug refererend aan het feit dat iedereen (zo ook de Provincie Flevoland) verplicht is om een dier in nood te helpen en dat dit ook strafbaar is indien men een dier onnodig laat lijden, wettelijke bepaald.

De natuur is de natuur, met deze stelling ben ik het geheel eens!!

Echter om de natuur staan geen hekken om dieren op een bepaald gebied te houden, indien er wel hekken zijn geplaatst heeft dit niks meer met DE natuur te maken maar met het feit dat de mens bepaald dat deze dieren daar moeten blijven en dus ook bij wet verplicht zijn om zorg te dragen voor deze dieren.

Het feit dat er gewoon niet word toegegeven dat de OVP een geflopt experiment is die de provincie Flevoland van het LAP (landelijke afschuif politiek) in hun mik geschoven hebben gekregen en dat daar eten is voor 700 dieren en dat daar nu 5000 dieren letterlijk sterven van de honger en langs de hekken lopen omdat ze graag weg willen om zich zelf van eten te kunnen voorzien is dus bewust creëren van dierenleed.

Indien deze dieren zich daar prettig hadden gevoeld hadden er ook geen hekken omheen gezet hoeven te worden want dan waren ze daar gewoon gebleven namelijk.

Met regelmaat krijgen wij meldingen vanaf het provinciehuis laatst weer een melding van een gewonde zwaan waar wij overigens als dierennoodhulp erg dankbaar voor zijn maar om de koppen in het zand te steken betreffende de OVP is voor ons onverteerbaar en noem ik struisvogelpolitiek.

Deze dieren horen sowieso niet thuis in de OVP al vele jaren is bekend dat de drassige grond hoof problemen veroorzaakt en dat iedere winter er weer zoveel dieren worden afgeschoten of sterven, nu snap ik dat een kogel goedkoper is dan een duurzame oplossing maar zolang de dieren daar niet in vier seizoenen kunnen leven omdat de vegetatie niet op orde is en dus de grond te drassig lijkt het mij niks dan billijk dat er een plek word gezocht om deze dieren weer terug te zetten in de natuur alwaar ze thuis horen. Uiteraard zal hier veel energie tijd en vooral kosten mee gepaard gaan maar het is de enige duurzame oplossing voor de dieren in de OVP. Wat men met mensen handen neerzet behoord ook weer met mensen handen te worden opgelost!!

Ik zal ongetwijfeld een paar mensen tegen de haren instrijken met deze mail die overigens viraal gaat via social media maar ook wij als dierennoodhulp worden geconfronteerd met boze mensen die ons vragen waarom wij niks kunnen doen en ook dat is onverteerbaar voor ons.

Uiteraard heb ik het standpunt gelezen dat de provincie voor de zomer met een oplossing komt maar dan is de hype weer afgezwakt en word er niet meer aan de dieren in de OVP gedacht en hebben we in de winter weer hetzelfde probleem waar weer heel veel dieren de dupe van zullen zijn.

Wij vragen dan ook om op zeer korte termijn een duurzame oplossing bespreekbaar te maken binnen de provincie Flevoland!!!

Mocht het zo zijn dat in plaats van dat de koppen bij elkaar worden gestoken weer de koppen in het zand worden gestoken zullen wij ons niet onthouden van een mega actie betreffende de provincie Flevoland en niet staatsbosbeheer die handelen in opdracht van de provinciale politiek.

In afwachting van uw antwoordt,

Met vriendelijke groet,